

KÖYÜMÜN SARIŞEKERİ

SELMA EREZ

2019

Elif'in Serüvenleri 1

Yayın Sahibi : Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü adına Ş. Fırat ERKAL

Köyümün Sarışekeri

Yazan : Selma EREZ

Yayın Koordinatörü : Süleyman KURNAZ

Kapak Tasarım ve Resimleyen : Cihan ALTINKAYNAK

1. Baskı : Mart 2019

Baskı : Çağhan Ofset Matbaacılık

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Adres : Muslihittin Mah. Hasat Sokak No:1 Mentеше /MUĞLA

Telefon : (0252) 214 12 50

Faks : (0252) 214 12 42

E-posta : mugla@tarimorman.gov.tr

© Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü. Tüm yayın hakları saklıdır.



Cuma günleri içimi bir sevinç ve heyecan kaplar. En sevdiğim günlerden biri. Neden mi? Çünkü hafta sonu ailecek köyümüze gider, orada hoşça vakit geçiririz.

Babam eve geldiğinde vakit kaybetmeden köye gitmek için "Haydi baba! Lütfen hemen yola çıkalım."





İbik beni bekliyordur." diyerek babamı ikna ettim ve hemen yola çıktık





Dediđim gibi İbik beni kapıda karřıladı. İbik kim mi? Evet! Sizi tanıştırmayı unuttum. İbik, dedemin siyah horozu.



Köye vardığımızda o gece yorgunluktan hemen uyudum. Sabah olduğunda ise İbik'in sesiyle gözümü açtım. Odamın perdesini araladım. İki dağın arasından güneş bana göz kırpmıyor, "Günaydın!" diyordu. Doğa uyanıyor baharı müjdeliyordu.





Köyde olmak çok güzeldi. O da neydi? Bahçede bir koşuşturma bir telaş... Neler olduğunu merak ettim, kulak kabarttım.

Dedem:

-Hanım, hanım koş! Sarıkız doğuruyor.

Babaannem:

-Bey, her şey hazır telaşlanma. Ben başındayım. Her şey yolunda.



Sarıkız, adı gibi sarı renkli, sevimli mi sevimli, dedemin ineğiydi. Babaannemle sütünü beraber sağlar, sonra da içerdik. Aceleyle üstümü giyinip, telaşla kendimi dışarı attım. Hemen ahıra koştum. Demek beklenen gün gelmiş, Sarıkız'ın yavrusu olacaktı ve ben bunu görecektim. Acaba artık Sarıkız'ın sütünden içemeyecek miydim? Yavrusu sütünü benimle paylaşır mıydı? Nasıl bir yavru olacaktı?





Aklımdan birçok soru geçiyordu. Ama o anları kaçırmamalıydım. Bu soruların cevaplarını sonra da öğrenebilirdim.

Merakla dedemle babaannemi izlemeye başladım. Aralarında anlamadığım konuşmalar geçiyor; ama ikisi de işini severek yapıyordu. Sarıkız'ın başında yaptıklarını görünce hayranlıkla bakıp, "Her şeyi nasıl da biliyorlar." diye içimden geçirdim.

Dedem beni fark etti:

-Elif, gel kızım. Çok şanslısın, buzağı doğdu ve sen buna şahit oldun, dedi.

Soracak çok şey vardı.

-Dede buzağı ne, dedim.

Dedem hafif bir gülümsemeye:

-İneğin yavrusuna buzağı denir, dedi.

-Dede, Sarıkız'ın yavrusuna isim mi koydunuz?
diye merakla sordum.

Dedem ve babaannem gülüştüler.

Babaannem:

-Hayır... Buzağı, doğan tüm inek yavrularına verilen genel bir isimdir, dedi.



Demek inek yavrusuna buzađı deniyordu. Kyde ğrenecek o kadar ok Őey vardı ki. Kye daha sık gelmem gerekiyor diye dŐndm. Dedem ve babaanneme yaklaŐıp baktıđımda, Sarıkız'ı okŐayıp rahatlatmaya alıŐtıklarını grdm.

Dedem, Sarıkız'a:

-Aferin kızıma! ok iyi iŐ baŐardın, diyordu.





Sarıkız'ın kendi gibi sarı bir yavrusu doğmuştu.

Babaannem ve dedemi merakla izliyor, bu arada sürekli soru soruyor, ne yaptıklarını anlamaya çalışıyordum.

Dedem önce Sarıkız ve yavrusu için samandan yumuşacık bir altlık hazırladı. İçimden atlamak, samanlar içinde yuvarlanmak geldi.

Ama bu isteđimi ertelemem gerekirdi. Çünkü olađanüstü bir olaya řahit oluyordum.

Anne inek ile yavru buzađıyı birbirine bađlayan bir bađ vardı. Buna kordon bađı deniyormuř. Anne inek karnında yavrusu, bu bađ yolu ile besleniyormuř. Yavru dođduđu an bađı koptu. Artık buzađımız dñnyaya gelmiř, bađı kesilince özgürlüğünü ilan etmiřti.



Babaannem ardından bir ilala kordon bađını temizledi. Mikrop kapmaması iin ilalamak gerekirmiř. Sonra Sarıkız yavrusunu yalayarak temizlemeye bařladı. Önceleri bunun yanlış olduđunu dűřündüm. Dedeme sorduđumda, anne ineklerin yavrularını bu řekilde temizleyip kuruladıđını söyledi. Böylece anne ve yavru arasındaki bađ da güçlenirmiř. Sarıkız, ayakları titreyerek zor ayađa kalkan yavrusuna yardım etti. Kavuşmanın verdiđi sevinle birbirlerine sarılıp, koklaşıyorlardı sanki. Sıra yavrusunu beslemeye gelmiřti.





Dedeme bu kadar şeyi nereden öğrendiklerini sordum. Dedem benim gibi çocukluğunda ailesini izledikçe ve işlere yardım ettikçe öğrendiğini söyledi. Acaba ben de onlar gibi bilgili olabilir miydim? Soru üstüne soru soruyor, öğrenmeye doymuyordum. Babaannem buzağı doğumunda ilk bakımın anne ve yavrusunun hayatta kalması için çok önemli olduğunu söyledi.



Sarı kız gücünü yavaş yavaş toplamış, yavrusunu beslemeye başlamıştı. Yavrusu önce sendeleyerek yaklaştı ve annesini emmeye başladı. Ama öncesinde babaannem Sarı kız'ın memelerini temizlemiş, mikrop kapmaması için gerekli tedbiri çoktan almıştı. O anlar o kadar güzeldi ki...

Dedem ilk sütün yavru için çok önemli olduğunu söyledi. İlk süte ağız sütü denirmiş. Bunu da öğrendim. Yavruyu hastalıklara karşı korur, büyümesine yardımcı olurmuş. Yavrunun, doğar doğmaz bu süttten içmesi gerekirmiş.

Sıra buzağının adını koymaya gelmişti.

-“Sarıkız’ın yavrusu Sarışeker olmalı.” dedim.

Dedem Sarışeker ismini çok beğendi. Artık Sarışeker’i görmek için köye daha sık gelmeliydim.



Kendimi çok şanslı hissediyordum. Hafta sonu tatili için geldiğim köyümüzde bir mucizeye şahit olmuşum. Köyümüzü çok seviyor, burada vakit geçirmekten çok keyif alıyordum. Artık köyümüzü sevmek için daha çok sebebim vardı. Buzacağımızın büyümesini izlemek için daha sık gelmem gerekiyordu. Dedem ve babaannemden öğrenecek daha çok şey vardı.

Bakalım bizi daha ne mucizeler bekliyor?

ETKİNLİK SAYFASI

★ Sarışeker'in annesine kavuşması için hangi yolu seçmesi gerekir?



NELER ÖĞRENDİM?

- 1 İneğin yeni doğmuş yavrusuna denir.
- 2 İneğin yavrusuna verilen ilk süte denir.
- 3 Anne inek ile yavrusunu birbirine bağlayan bağa denir.

